

Ter herinnering aan

## FIENTJE BENAU

weduwe van

SJENG HEIDENDAEL

\* te Rimborg 23-09-1909 † te Landgraaf 18-01-1999

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach op 22 januari 1999 vond de begrafenis plaats op de R.K. Begraafplaats aldaar.

De familie dankt u voor uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 28 februari 1999 om 11.15 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.

Moeder was een strijdbare vrouw, die opkwam voor zichzelf en voor haar gezin. Zelf streng opgevoed, hield moeder bij onze opvoeding streng de hand aan vaste principes. Daar hadden wij 't als kinderen vaak moeilijk mee. Als er zorgen en problemen op haar levenspad kwamen, toonde moeder zich op haar best. Zo heeft zij ons gehandicapte zusje Mieke zeven jaar lang met veel liefde verzorgd. Het viel haar zwaar toen ze die zorg moest overgeven aan zuster Paula in Heel.

In 1980 werd vader zwaar ziek. Tot aan zijn dood in augustus 1981 heeft zij hem liefdevol verzorgd en verpleegd. De dood van vader was voor haar een groot gemis. In een gelouterd geloof en een diep gebedsleven zocht en vond zij in die eenzame jaren steun en troost.

Oudjaar 1992-1993 werd moeder getroffen door een herseninfarct. Na een tweede infarct in 1994 raakte zij zwaar gehandicapt. De laatste drie jaar werd ze liefdevol verpleegd in verpleeghuis "De Dormig". 't Moet voor deze zelfstandige en doortastende vrouw een zwaar kruis geweest zijn om in alles afhankelijk te worden van anderen. Toch was zij een tevreden en geduldig bewoonster en patiënt. In de laatste maanden en dagen van haar leven heeft ze nog veel pijn geleden, maar ze klaagde niet. Zo was zij in de laatste fase van haar leven een voorbeeld voor ons en een moeder om trots op te zijn.

Mogen op haar nu van toepassing zijn deze woorden uit psalm 62:

*Bij U God, kom ik tot rust;  
mijn hoop is gevestigd op U.  
Dank zij U heeft angst geen vat meer op mij.*