





Ter dankbare herinnering aan

MATTEO BELLUSSI

weduwnaar van Lucia Francovi

Hij werd geboren op 3 juni 1908 te Albona in Italië en overleed onverwachts op 27 april 1984 in het de Weverziekenhuis te Heerlen.

Tussen geboorte en sterven speelt zich een stukje mensenleven af. Deze twee feiten vormen de begrenzing van het tijdelijke leven dat voor een gelovige uitmondt in een leven dat geen grenzen en geen einde kent.

Bijna 76 jaar mocht Matteo met zijn tijdgenoten meetrokken. Geboren in Italië, kwam hij na enkele omzwervingen via Frankrijk en België in Nederland terecht, wat zijn tweede vaderland werd. Hier is hij vele jaren actief geweest in het mijnbedrijf. Hij heeft hard gewerkt en zich met volle inzet gegeven voor zijn gezin.

Trouw en oprecht heeft hij zijn plichten als vader vervuld. Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wist ieder te respecteren.

Zijn heengaan doet intens verdriet. Toch zal er achter dit kruis ook een dankbare doorkijk zijn naar dat grote levende geschenk dat eens als vader bij ons was.

Wij geven hem dan nu over aan de Heer van alle Leven en wij vertrouwen erop dat hij zijn thuishaven zal vinden bij God en dat Hij onze liefdevolle zorgen voor hem zal overnemen.

Moge God hem dan nu opnemen in Zijn eeuwige vrede, zodat hij een thuis moge vinden bij Hem. Hij ruste in vrede.

De familie dankt oprecht voor het door U betoonde medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 9 juni om 19.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.