



Hij voert mij naar wateren,  
waar ik kan rusten.

Ter dankbare herinnering  
aan

*Martin Beisman*

echtgenoot van  
Maria Sibilla Kauhl

Geboren te Rimburch 12 april 1897, overleed hij in de verpleegkliniek te Heerten op 24 april 1975, gesterkt door het Sacrament der zieken. Wegens restauratie van de parochiekerk, werd de uitvaartdienst gehouden in het Verenigingsgebouw d'r Eck, waarna de begrafenis plaats had op het parochiële kerkhof te Rimburch.

Martin Beisman was een mens, die blij, gelukkig en dankbaar was om de vele mooie dingen van 't leven. Hij hield

veel van bloemen en van de natuur; was erg goed en hartelijk voor vrouw en kinderen. Nog niet lang geleden hebben ze samen 't blijde feest gevierd van hun 50-jarig huwelijks-jubileum. Bij hem konden zijn kinderen terecht om problemen uit te spreken en op te lossen, om samen lief en leed te delen. Hij heeft goed voor hen gezorgd, samen met zijn goede vrouw. In Rimburch was hij graag gezien en was voor iedereen een vriend en helper. Boven alles echter was hij trouw aan zijn geloof in de Heer Christus: dat geloof was voor hem de voedingsbron van zijn blij en zonnig karakter. Gaarne willen we hem gedenken in ons gebed, hij zal ook voor ons bidden.

De familie Beisman-Kauhl dankt U hartelijk voor het medeleven, betoond bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van haar dierbare.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 8 juni a.s. om half tien in het Gemeenschapshuis, Broekhuizenstraat 99a te Rimburch.