



C. DOLCI

FR. P. GROEN, VENLO

MOEDER VAN SMARTEN,  
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN  
BID VOOR ONS

Jezus! † Maria! † Jozef!



Bid voor de ziel van zaliger

**Maria Magdalena Beisman**

echtgenote van

**Franciscus Winands**

Geboren te Ubach over Worms, 2 febr. 1893, overleden te Kerkrade op 15 dec. 1955, onverwacht, maar terdege voorbereid door een echt godsdienstig leven, door gebed en veelvuldig ontvangen der H. Sacramenten.

De dierbare overledene was de sterke vrouw uit de H. Schrift. Haar enig streven was het geestelijk en stoffelijk welzijn van haar huisgezin. Daarom „hebben haar kinderen haar gelukkig geprezen: en ook haar man loofde haar”. (Par. 31. 18.)

Wij smeken U, o Heer, ontferm U overeenkomstig Uw goedheid over de ziel van Uw dienares Maria Magdalena en wil haar, van de besmetting van het sterfelijk leven ontdaan, deelachtig maken aan de eeuwige verlossing. (Missa quat.)

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht!

Eerste Kerkr. Begr.-ondern. Einderstr. 17. Tel. 2337