



Gedenkt in uw gebeden
de ziel van zaliger

Johan Hendrik Beisman

echtgenoot van

Anna Maria Janssen

Geboren te Rimburch 10 augustus 1899
en aldaar plotseling overleden 29 november
1965, voorzien van het H. Oliesel.

Onverwacht riep Gij, o Heer, en zie ik
kom tot U met het diepe weten, dat Gij
de harten peilt en de eenvoud bemint -
doch oordeelt Gij en weest mij barmhartig.
Met het vertrouwen van de gelovige
christen ging hij zijn levensweg, offerde
en bad in overtuiging van mannelijke
godsvrucht en bij het roepen van de Heer
voltooide hij een leven van diep chris-
tendom en stille eenvoud.

Als trouw echtgenoot en zorgzame vader
had hij de huiselijke kring lief en was
hij vol zorg voor de zijnen.

Dierbare echtgenote, laat Gods wil U
bedroeven doch ook weer oprichten.

Als gij, mijn kinderen, uw goede moeder
blijft eren en haar levensdagen verlicht
door mijn voorbeeld te volgen, zal Gods
loon U ten deel vallen.