



In dankbare herinnering aan

Wiel Beckers

echtgenoot van

Coba Knobbe

Hij werd geboren op 13 juni 1914 te Rimbung en overleed in het ziekenhuis te Kerkrade op 25 augustus 1987, voorzien van de Sacramenten der zieken.

Ondanks zijn 30 ondergrondse mijn-jaren heeft Wiel altijd mogen genieten van 'n goede gezondheid. Hij hield van het leven en was dankbaar voor iedere dag, die God hem schonk. Hij hield van bloemen en planten en 'n groot gedeelte van de dag besteedde hij aan deze mooie hobby. Ook stond hij altijd gereed om 'n ander te helpen, waar zijn hulp nodig was.

Rimbung was zijn geboorteplaats. De liefde voor dat kleine mooie dorp is hem altijd bij gebleven. Zijn vele fietstochten hadden dan ook vaak als doel zijn geboortedorp, waar hij met zijn vele vrienden en bekenden oude en mooie herinneringen kon ophalen.

Wiel hield van muziek. Zijn verbondenheid met de kerk toonde hij vooral door zijn grote liefde voor de gregoriaanse gezangen. Meer dan 50 jaar is hij in Rimbung, Spekholzerheide en Kaalheide lid van het kerkelijk zangkoor geweest. Voor deze verdiensten werd hij enkele jaren geleden onderscheiden met de Gouden Gregoriusspeld.

In korte tijd is zijn gezondheid heel erg achteruit gegaan. Na enkele dagen in het ziekenhuis te Kerkrade te zijn verpleegd, is hij nog tamelijk plotseling van ons heengegaan. In het bijzijn van z'n vrouw en beide kinderen ontving hij op 25 augustus de laatste Sacramenten, waarna hij enkele uren later is overleden.

Wiel, vader, dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Moge God je belonen. Wij zullen je met grote dankbaarheid blijven gedenken.

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 10 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide.