



Piombo

HEER JEZUS, LEER ME
MIJN KRUIS DRAGEN.

Jezus † Maria † Jozef



Bidt voor de ziel van zaliger
Cornelius Jozef Beckers
prefect der H. Familie
weduwnaar van

Anna Catharina Collon

De dierbare overledene werd geb.
te Rimborg 13-6-'72 en overleed
30 Juni '52 tijdig voorzien van de
H. Sacramenten der stervenden.

Lijden was zijn deel in zijn laatste levensjaar. Toen God hem bezocht met een ziekte, die zijn lichaamskrachten langzaam sloopte, is hij tegen den Heer niet verdrietig geworden, (Tob. 2. 12) In zijn benauwdheden klaagde hij nooit tegen God en hij droeg zijn lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil.

Hij was een man van den ouden stempel, van groten eenvoud, en een treffende liefde voor zijn woonplaats. Ruim 25 jaar heeft hij als kerkmeester veel offers gebracht voor de dorpsgemeenschap en zorg gedragen voor de schoonheid van het huis Gods.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, tracht de smarten niet te peilen van een vader, doch gedenkt, dat ik u lief had en verenigt in blijvend gebed uw kinderliefde en vergeet nooit mijn weg, mijn liefde en mijn eenvoud.

H. Joseph, patroon van een zalige dood, bid voor ons.