



Ter liefdevolle herinnering aan

ANNA CATHARINA BECKERS

weduwe van

ERICH ALOYSIUS KAESLER

Geboren te Ubach over Worms op 14 juli 1907, stierf zij na een lang ziekbed, liefdevol verpleegd in "Heereveld" en gesterkt door het Sacrament der zieken, op 5 juli 1993 te Ubach over Worms.

Na een plechtige Eucharistieviering werd haar lichaam bijgezet op het kerkhof van Rimburch, op 8 juli 1993.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe.....
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Wij willen aan haar blijven terugdenken als een vrouw, die, als een bezige bij, gedreven door haar zorgvuldigheid en haar geloof, zich totaal heeft ingezet voor haar talrijk gezin.

Die haar goed gekend hebben, weten dat zij bijzonder gastvrij was. Ze was zo goed voor allen.

Toen zij op leeftijd kwam, werd het moeilijk voor haar. Maar in haar gebed vond zij de kracht om verder te gaan.

Zij was zo trots op haar kinderen en kleinkinderen, die alles voor haar deden en haar leven probeerden op te vrolijken.

Het heeft haar veel gekost om Rimburch te verlaten en te gaan wonen in 't Heereveld. Daar is zij dan ook gestorven rustig en kalm omringd door de liefdevolle verpleging.

Door haar rotsvaste geloofsovertuiging zal de Heer haar zeker belonen in de eeuwigheid.

De familie bedankt allen die haar tijdens haar leven bezocht hebben en haar vergezeld hebben naar haar laatste rustplaats.

+

De zeswekendienst zal plaats hebben in de parochiekerk van Rimburch op zondag 22 augustus 1993, om 10.00 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978