



In dierbare herinnering aan

# Annie van Balkum

weduwe van

## Aloïs Boermans

Zij werd geboren in Waubach op 28 augustus 1923 en overleed onverwacht op 14 oktober 2004 in Zorgcentrum De Dormig te Landgraaf. Op 19 oktober hebben we na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach, afscheid van haar genomen in het crematorium te Heerlen.

*Vele jaren ben je bij ons gebleven,  
voor gezin en kinderen alles gegeven.*

*Het was een leven van grote werkzaamheid,  
altijd weer opnieuw bereid.*

*God riep je weg uit dit aards bestaan,  
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.*

Onverwacht moeten we afscheid nemen van onze lieve moeder en oma. In een flits gaan er allerlei herinneringen door ons hoofd. Hoe ze gelukkig was in Waubach, met haar man en met haar gezin. Hoe ze altijd hard heeft gewerkt, zeker toen ze samen met haar man een eigen zaak had. Hoe ze genoten heeft van het leven, van zovele kleine dingen. Samen op vakantie, samen dingen ondernemen. Opeens is het voorbij.....

Maar niet voorgoed. We hopen en bidden dat ze nu weer verenigd is met haar jongste zoon Louis, met haar man Aloïs, met haar broer Jo en allen van wie ze in dit aardse leven afscheid heeft moeten nemen. We geloven dat ze nu bij God voor altijd gelukkig zal zijn. Dat ze nu verlost moge zijn van alle lichamelijke kwalen, waardoor ze de laatste jaren van haar leven zo gekweld werd. Dat ze verlost is van alle zorgen om het leven. Dat ze bij God de rust moge vinden die ze op aarde heeft gezocht.

Haar geloof in God en haar eenvoud en tevredenheid staan symbool voor haar levenswijsheid. Daarmee heeft ze alle tegenslagen in het leven kunnen dragen. Toch heeft ze van het leven genoten tot aan de dag van haar heengaan. Ze wilde niemand tot last zijn, maar was dankbaar voor alle liefde en aandacht die ze mocht ontvangen. Zo zullen we ons haar herinneren. Als een goede moeder, als een lieve oma. Bedankt Mam en tot later. Rust nu maar uit in vrede.

*Heer Jezus, U bent de Verrijzenis en het Leven voor allen die in Uw genade en vrede ontslapen zijn. Wij bidden U, neem ook Annie Boermans – van Balkum op in Uw Hemelse heerlijkheid, welke U voor ons door het lijden op het kruis verworven hebt. Amen.*

*Onze Vader..... Wees gegroet.*

De familie dankt u hartelijk voor uw aanwezigheid en blijken van medeleven welke zij bij het overlijden en de uitvaart van u mochten ontvangen. De zeswewekdienst zal worden gehouden op zondag 21 november 2004 om 11.15 uur in de St. Josephkerk te Waubach.