



Zo wij
met Christus
sterven
verrijzen
we met Hem.





Ter dankbare herinnering aan

Harry Balemans

echtgenoot van Will Hendrickx

* 8 september 1923, Dinteloord

† 21 augustus 1972, Heerlen

Onze hartelijke dank voor Uw medeleven.

Mevr. W. Balemans-Hendrickx
Rian.

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden zondag 15 oktober a.s. in de
parochiekerk van St. Franciscus van Assisië,
Laanderstraat-Heerlen om 9.30 uur.

Reeds vroeg kwam het einde voor zijn leven
in deze wereld. Een man, die niet opviel,
maar trouw en eerlijk was in alle opzichten.
Zo heeft hij zonder ophef zijn levensweg
afgelegd. Zijn gezin was voor hem alles
Daar leefde en werkte hij voor met hart
en ziel. Onverwacht kwam zijn ziekte. Toen
toonde hij hoe sterk zijn geest was. Met
een bewonderenswaardig geduld wist hij de
pijnen te verdragen tot de dood hem daar-
van kwam verlossen.

Lieve vrouw en dochter, laten wij dankbaar
zijn voor ons mooie leven, weest elkaar tot
steun in de toekomst en moge de sterke
band van onze liefde blijven voortbestaan
ook nu na ons afscheid, want de liefde is
sterker dan de dood.

Dat hij moge rusten in vrede is de wens
van ons allen.