



R.V. NED.

602 BIS

EIGENDOM

ECCE HOMO

JESUS † MARIA † JOSEPH † FRANCISCUS.

*„Het is een heilige en heilzame gedachte,
voor de overledenen te bidden.”*

Bid voor de ziel van zaliger

Lambertus van den Akker

lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

De dierbare overledene werd geboren te Appelttern den 26 Mei 1852 en leefde in een gelukkig huwelijk met

ALBERTA VAN LEUR

die hem 9 kinderen schonk, waarvan 3 en ook de echtgenoot hem reeds in de eeuwigheid zijn voorafgegaan.

Hij was een eenvoudige, maar diep godsdienstige man, die zijn Katholieke plichten trouw is nagekomen. Vooral de laatste jaren heeft hij besteed, om door ijverig gebed en dagelijksche H. Mis en H. Communie zijn eeuwige bestemming te verzekeren. Veel pijn heeft hij in zijn laatste ziekte verdragen, maar geheel in onderwerping aan Gods H. Wil.

Hij overleed te Heerlen in het St. Joseph-ziekenhuis, voorzien van de H. Sacramenten, den 6 October 1938 in den gezegenden ouderdom van 86 jaren.

Hooge jaren, aldus op de paden der gerechtigheid, zijn als een eerekroon; daarom zullen zij uit de hand des Heeren een heerlijk rijk en een stralende Kroon ontvangen.

Mijn Jesus Barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn hell!