



*van Dyck*

CONSUMMATUM EST.

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de zielerust van zaliger

## Jacobus Gerardus Abraas

Lid van het kerkelijk zangkoor.

Geboren 1 Juli 1930 te Heerlen. Overleden ten gevolge  
van een noodlottig ongeval op 25 Januari 1955  
te Heerlen.

Terwijl Jacob in jonge geestdrift samen met zijn verloofde bouwde aan een gelukkige toekomst in de heilige huwelijksstaat, naderde voor hem, zonder dat hij het wist, de eeuwige toekomst, die voor ons allen is weggelegd. Midden in werk en toekomstplannen riep God dit jonge leven tot eeuwige vreugde.

Jacob was een goede en oprechte jongen. In geloof en genade met ons in Christus verbonden, zong hij met anderen in het koor tot opluistering van het heilig mysterie, dat ons allen moet geleiden tot het eeuwig leven. Daarom vertrouwen wij ook dat zijn plotseling sterven een doorgang was tot eeuwige vreugde. Maar terwijl Jacob ging naar vreugde in eeuwig voortbestaan, kwam in de kring van zijn familie en dierbaren nieuw leed, terwijl de wonde van het eerste leed nog niet ten volle was geheeld. Mogen zij in deze droeve dagen denken aan het woord van God, dat Hij in zijn Heilige Schrift ons allen heeft toegesproken: n.l. dat Hij alles ten beste leidt voor hen die Hem liefhebben. En mogen zij allen hun handen vouwen tot een moedig gebed: „Heer, Uw wil geschiedde.” En in dit gebed zal God hun rust en kracht geven om een groot leed te dragen. Zeggen wij allen, die dit gedachtenisprentje tot dankbaar aandenken aan de overledene ter hand nemen, tot Vader in de hemel: „Vader, geef aan Uw dienaar Jacob, die ons in geloof en godsvrucht is voorgegaan, de plaats van licht, vrede en verkwikking. Door Christus Uw Zoon, onzen Heer.”

„H. Barbara, bid voor hem.”