





Rust in vrede:

Bern Abel

Hij werd geboren op 12 oktober 1934 te Kerkrade en overleed na een kort ziekbed en voorzien van het sacrament der zieken op 3 juli 2005 in het ziekenhuis te Heerlen. Op 8 juli hebben we hem, na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach, begraven op het kerkhof aldaar.

Hartelijk dank voor uw meeleven, deelname en belangstelling rondom de ziekte, het overlijden en de uitvaart van Bern. Zijn zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 14 augustus om 11.15 uur in de St. Josephkerk te Waubach.

*Bern, vele jaren ben je bij ons gebleven,
voor de zaak en voor je familie alles gegeven.
Het was een leven van grote werkzaamheid,
altijd weer opnieuw bereid.
God riep je weg uit dit aardse bestaan.
Eeuwig dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan.*

Bern heeft op zijn manier genoten van het leven, met zijn eigen gewoonten, met zijn eigen regelmaat, en hij had daar vrede mee. Zijn werk op de betonfabriek en op de vrachtwagen bepaalden 43 jaar lang zijn leven. Maar eenmaal thuis was hij op zichzelf, en was zijn zus Lenie zijn steun en toeverlaat.

Ritme en regelmaat typeerden hem en hij kon er niet goed tegen als iemand dat ritme verstoorde. Zo was de zondag zijn rustdag, lichamelijk en geestelijk. Ook hier had hij weer zijn eigen rituelen: naar de kerk in Moresnet (in de laatste 15 jaar) en op bezoek bij zijn familie. Als hij er op uit was over de grens, dan was hij gelukkig, zo zei hij zelf.

Zijn vele en zware arbeid en levensgewoonten eisten hun tol: Bern werd ziek en hij voelde zelf al aan dat het ernstig was. Hij accepteerde zijn kruis. Hij heeft het lijden bewust aanvaard, en zich met zijn lot verzoent. Zo is hij vredig ingeslapen, in het gelovige vertrouwen dat de dood niet het einde was, maar voor hem de toegang tot de hemel zou zijn.

We danken God voor deze goud eerlijke, hard werkende en gelovige man, voor zijn leven, voor zijn inzet voor zijn wijsheid. Moge hij nu rusten in vrede. Amen.