



**De Heer is mijn herder!
Het ontbreekt mij aan niets
Hij voert mij naar vredige wateren.**

Ps. 22, 1-3

Dankbare herinnering aan
JOANNES PETRUS VAN ZON

Geboren te Maassluis 9 aug. 1896. Priester gewijd 22 dec. 1923. Werkzaam als kapelaan te H.Hugowaard, Lisse en Rotterdam, als rector van S. Johannes de Deo te Haarlem; als pastoor te Badhoevedorp en sinds 1955 te Spierdijk. Hij overleed aldaar 6 juli 1961. Zijn lichaam werd bijgezet in 't priestergraf te Spierdijk 10 juli 1961.

Hij heeft zijn leven opgeteerd in dienst van de parochie. Jaren geleden openbaarde zich de ernstige ziekte, maar hij liet er weinig van blijken. Rusteloos werkte hij door aan de verwezenlijking van zijn vele en grote plannen in het belang van de parochie. Hij was de parochianen dankbaar voor de steun, die ze hem daarbij gaven. Daarnaast was hij vol ijver voor het godsdienstige leven van de parochie; de viering van de Eucharistie ging hem bijzonder ter harte. Iedereen, die met hem in contact kwam, vond in hem 'n begrijpende leider.

Langzaam heeft God hem voorbereid op zijn levenseinde en het offer van zijn verdere plannen. Met diep geloof ontving hij de H.H. Sacramenten. Zijn laatste woorden waren: „Gods Wil geschiede”.

Nu is hij teruggekeerd tot Zijn Heiland, die hem als priester uitkoos, verenigd met zijn onvergetelijke vader en zo vroeggestorven moeder. Bidt voor hem:

„Wij smeken u, Heer, dat gij de ziel van Uw dienaar en priester Joannes, dien Gij uit de zware strijd van het aardse bestaan hebt geleid, deelachtig laat worden aan het lot van Uw heiligen. Door Christus onzen Heer. Amen.