



IN MEMORIAM
Joseph Gerardus Zautsen

„Zie, Heer, hier ben ik, Gij hebt mij geroepen”

Ter vrome nagedachtenis aan
JOSEPH GERARDUS ZAUTSEN
Sergeant-vlieger Koninklijke Luchtmacht
echtgenoot van **Maria Elisabeth Dirks**

De dierbare overledene werd geboren te Eygelshoven 7 Oct. 1925 en overleed, voorzien van 't H. Oliesel, door 'n tragisch ongeval te Enschede op 8 Juli 1953 en werd begraven op 't R.K. Kerkhof te Eygelshoven 11 Juli d.a.v.

Een tweede zware slag treft in enkele dagen tijds deze goede en brave familie. Terwijl Joep als vliegenier voor het Vaderland zijn plicht deed, werd hij plotseling in de bloei des levens van hen weggerukt door een noodlottig vliegongeval.

Joep was een plichtsgetrouw kind der Kerk. God was zijn „Schild ende Betrouwen”; Maria's rozenkrans en scapulier, kostelijk geschenk van zijn brave ouders, vergezelden hem op zijn vliegtochten. Hij was een plichtsgetrouw en toegewijd militair, die in hoog aanzien stond bij zijn meerderen en onder zijn collega's zovele vrienden telde.

Wij aanbidden Uw H. Wil, o God, en wij smeken, dat Gij ondersteunen moogt de terneergeslagen harten van zijn jonge echtgenote, van zijn ouders, broers en zusters; sterk hun zielen met vertroostende gedachten uit het H. Geloof.

Lief vrouwke, wij waren zo gelukkig samen en wij verheugden ons zo op de komende blijde gebeurtenis in ons jonge huisgezin; in ons kortstondige huwelijk zijn wij alles voor elkaar geweest; heb moed en vertrouw op God in deze voor U zo moeilijke tijd.

Goede vader en moeder, beminde schoonouders, O. L. Heer beproeft U toch wel zwaar, draagt in vereniging met Hem, den Goddelijken Kruisdrager, de smartelijke kruisen, waaronder Hij U gebukt doet gaan: Uw sterk geloof moet uw steun zijn.

Dierbare broers en zusters, vult de leegte voor mijn vrouwke en voor vader en moeder aan met uwe liefde en aanhankelijkheid en wil mij in uwe gebeden gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid!