



P. BOCKHOLTS

Fa P. GROEN-VENLO

ZOET HART VAN MARIA
WEES MIJN HEIL

(300 d. afl.)



„Ontferm U mijner, ontferm U mijner,
gij tenminste die mijn vrienden zijt, want
de hand des Heren heeft mij geraakt.”

Een aandachtig gebed wordt gevraagd voor de
zielerust van

Pieter Willem Wullenweber

echtgenoot van

Anna Maria Josephina Hubertina Jungen

Geboren 20 September 1896. Overleden
te Kerkrade in 't St. Josephziekenhuis
op 25 April 1949, nog voorzien van
het H. Oliesel.

Hodie mihi, eras tibi! - Vandaag ik, morgen jij!

Wat kan de dood hard en onverbiddelijk zijn,
plotseling nam Hij hem weg uit 't volle leven
naar de eeuwigheid. Plotseling, maar niet onvoor-
bereid. Want hij stierf, zoals hij geleefd heeft: als
een rechtvaardige, in de vreze des Heren.

„Zijn uur was gekomen”.....

„Heer, Uw wil geschiede”.....

Als trouw echtgenoot en vader had hij zijn
huiselijken kring lief en was hij vol zorg voor zijn
nog jeugdigen zoon. Onverwacht wordt hij nu
door de goede God van zijn dierbaren opgeroe-
pen naar het Paradijs.

Dierbare echtgenote, beweene uw man, maar
verheug U ook, dat hij heerst met Christus Jezus.
Zegepralend en zeker van zijn geluk, ziet hij
vanuit de hemel op U neer, ondersteunt U in
lijden en moeilijkheden. Hij draagt U nog altijd
dezelfde liefde toe. (H. Hieronymus)

Geef mij, Heer, Uw wil te kennen en te volbrengen.
(300 d. afl. telkens)