





Ter dankbare herinnering aan

Franciscus Johannes Antonius Wuijts

echtgenoot van

Anna Maria Johanna Roozen.

Hij werd geboren te Bergen op Zoom 14 mei 1914;  
geheel onverwacht overleed hij te Breda  
25 juni 1974.

-----

Al sinds acht jaar werd z'n gezondheid met een grote zorg en controle omgeven. Al die tijd heeft hij moeten wennen aan de gedachte vroegtijdig uit z'n werk uitgeschakeld te zijn.

Des te meer zorgen kon hij besteden aan de uitbouw van z'n relaties met vrouw en kinderen, met de mensen om hem heen. Hij hield erg van z'n kleinkinderen, die hij tot enthousiasme bracht door het wekelijkse uitstapje; hij hield erg van de mensen in het Diaconessen-ziekenhuis en in Aeneas, die hij met z'n blijheid opmonterde; van vrouw en kinderen hield hij het meest.

Onverwacht is aan dit alles een einde gekomen. We kunnen slechts dromen over de heerlijke werkelijkheid, waarin hij moge zijn aangekomen, omdat hij een gelovig christen was. In dat Leven over de grenzen van de dood heen blijven we met hem verbonden.

Voor Uw deelneming en gebed  
bij dit overlijden betuigen wij U  
onze oprechte dank.