





Ter gedachtenis aan

**PIETER JOZEF WOLTERS**

echtgenoot van

MARIA CATHARINA PLOEMEN

geboren te Ubach over Worms 1 april  
1913 en overleden te Heerlen 6 november  
1967 gesterkt door de genade-  
middelen van de H. Kerk.

Wat voor deze man de verlossing uit zijn lijden bracht, is voor zijn vrouw en kinderen het begin van een alleen staan in het leven van gezin en zaak. Vier jaren lang heeft een zeer pijnlijke ziekte hem genoodzaakt de leiding van zijn zaak en de opvoeding van zijn kinderen over te laten aan zijn vrouw. Samen met haar kinderen heeft zij de lasten gedragen. Mogen allen in deze zware uren voor elkaar een hulp en een sterkte zijn. Zo mogen zij God ook dankbaar zijn voor het voorbeeld dat vader voor ieder van hen geweest is. Terwijl we God vragen vader te willen opnemen in het eeuwige leven, vragen we Hem ook ons allen de kracht te geven om Zijn wil te aanvaarden.

Moge hij rusten in vrede.

---

R.K.B.V. St. Jozef Ubach over Worms

Voor Uw bliken van medeleven en deelneming, betuigen wij onze oprechte dank.

**Fam. M. Wolters-Ploemen**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 31 december a.s. om 9.45 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.