



DE DOOD
IS DOOR

KRISTUS KRUIS

OVERWONNEN



JEZUS † MARIA † JOZEF

Ter herinnering aan

Pierre Hubertus Wolters

Geboren te Waubach 3 mei 1949 en voorzien van de H.H. Sacramenten na een noodlottig ongeval overleden in het St. Jozef Ziekenhuis te Heerlen, 27 febr. 1967 en begraven op het R.K. Kerkhof te Waubach op 2 mrt. d.o.v.

„De Heer heeft mij alles gegeven. De Heer heeft mij alles ontnomen. De naam des Heren zij gezegend”. Deze woorden sprak de vrome en rijke man Job, toen hij hoorde, dat al zijn kinderen waren omgekomen en al zijn goederen hem ontnomen waren.

Pierre werd ons door een tragisch ongeval ontnomen. Ons geloof is ons een steun, daar we weten, dat hij niet definitief van ons is heengegaan. Wij zullen hem weerzien. Van deze gedachte vervuld willen we voor hem bidden en zullen wij nog vele malen hem gedenken in ons gebed, opdat hij in vrede moge zijn bij de Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem, dat hij ruste in vrede. Amen.