





Ter dankbare herinnering aan

Bertha Contzen-Wintgens

weduwe van

Hub Contzen

Bertha Maria Johanna Contzen-Wintgens werd geboren in Epen op 17 mei 1915 en overleed, gesterkt met de H. Sacramenten, in de verpleegkliniek van de Hambos te Kerkrade op 3 november 2003. Zij werd op 7 november, na een plechtige uitvaartmis in de kerk van de H. Drieuldigheid te Rimbürg, begraven bij haar man op het parochiële kerkhof aldaar.

“Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik Heer hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.”

Voor uw gebed en medeleven bij haar verblijf in de Hambos en bij haar overlijden, danken wij u oprecht. Zuster Anselma, neven en nichten.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimbürg op zondag 14 december a.s. om 10.00 uur.

Bertha is 88 geworden. Ze dankte God voor haar mooie leven en aanvaardde ook dat haar tijd gekomen was. Er was geen enkele opstandigheid toen enkele maanden geleden haar ongeneeslijke ziekte bekend werd. Meteen vroeg ze om de Sacramenten en ze zei duidelijk dat haar lijden niet gerekt moest worden. Haar ziekte ging dan ook zeer snel en vol overgave en bewust ging ze op naar O.L. Heer. Geboren en getogen in Epen bleef Bertha heel haar leven vol trots spreken over haar jeugd. Na de oorlog trouwde ze met Hub en kwam ze in Rimbürg het boerenleven delen. Ze was gewoon hard te werken en ze was zeer behulpzaam. Ook hield Bertha van geintjes en grapjes. Ze was goedlachs en hield niet van gemaaktheid. Eerlijkheid stond hoog in het vaandel en ze had een hekel aan liegen. Diepgelovig hield ze zich vast aan haar dagelijkse rozenkrans en een regelmatig kerkbezoek. Helaas bleef haar huwelijk kinderloos. Toen Hub 17 jaar geleden overleed, kon ze niet meer alleen op de grote boerderij blijven en verhuisde ze naar Waubach. Ondanks haar goede burens, die er een lieve Oma in de straat bij kregen, bleef haar sympathie uitgaan naar Rimbürg. Tot in de afgelopen zomer bleef ze fietsen en zagen we haar daar elke zondag in de kerk.