

Ter dankbare herinnering aan

TINIE WINDMÜLLER

echtgenote van

HUB PAULI

De dierbare overledene werd geboren op 8 april 1914 in Rimbürg.

Zij overleed geheel onverwacht op 6 januari 1997 in het ziekenhuis te Kerkrade.

Na de Eucharistieviering hebben we mam, oma te rusten gelegd op het kerkhof alhier.

LEEF MAM EN OMA

Wat hant vuur toch ummer van dich kenne geniete, zoa wiest te wors.

Zurge en organisere dat koots du goad, nieks woar dich te vuul.

Erg geluvig wor ze och, bedevaartplaatsje vongst doe dan och genug.

Wenste heem wors hotste 't grootste plezeer dat loots ze os dan zieë in dieng bakkunst, kooke en sjieke klijer make vuur de leu.

Danse woar die grootste plezeer.

Vertelle dat koots du als der beste en wat hauwe vier dan same ee plezeer.

In ding jong joare gons du geer op stap, woar 't nit mit der pap, dan vongste nog ummer ee zuster wat dan mit dich gong.

Wen vier zate, ich ben van 't Tien van der

Windmüller dan woose de leu mit wem dat ze te doa houwe.

De letste joare hots ze 't zwoar, maar du loots dich nit onger krieë, en gongs noa ee paar joar dieng hobbies wer noa.

Bakke, kooke en televizie kieke koons di'r noa vuur in de plaatsj.

Toch haste os noch te vlot verlotte omdat vuur ös noch vuul te vertelle houwe.

Os zuster goef dich dit nog mit, noen ziest du werm diene zoën.

Der pap en al de kinger hant 't noe zwoar, maar vier kenne ummer truk dinke aan ing geweldige tiet mit dich.

Mam, adieë.

Vier danke uch alle vuur 't kome noa gen kirk, uur woard osse steun.

Bedankt.

**Der pap, kinger, klingkinger
en de agetrouwde.**

De zeswekendienst is op 16 februari a.s. om 10.00 uur in de zelfde kerk, "De Heilige Drievuldigheid".