

ZALIG
DIE IN DE
HEER
STERVEN

Roland



Ter nagedachtenis
aan

**Anna Maria Johanna
Wijnen**

echtgenote van

Jhannes Leonardus Loozen

De overledene werd geboren
26 oktober 1913 te Gulpen.
Zij overleed in het ziekenhuis
te Brunssum 30 dec. 1977,
voorzien van het Sacrament
der zieken.

*

Steeds hadden wij de verwachting, dat
zij nog bij ons kon blijven; 't was
immers zo lang goed gegaan.

't Mocht niet zijn; onverwacht is zij
heengegaan tot grote droefheid van
haar echtgenoot, zoon en vele anderen.
Goed van karakter, gelovig en zeer
gevoelig van aard, heeft zij gedurende
32 jaren in 't gezin haar levensdoel

gevonden; veel vreugde ontvangen en
gegeven, veel licht gekend, ook duis-
ternis, het grote leed ervaren, toen de
dochter stierf, waardoor een niet te ge-
nezen wonde werd toegebracht.

Graag heeft zij zich ingezet voor mede-
mensen. Zo heeft zij jarenlang de
leiding gehad van 't parochieel missie-
comité, dat zeer verdienstelijk en in
goede verstandhouding werkte en hielp
zij bij de Zonnebloem.

Daarom zal zij - ook al kon zij de
laatste jaren niet meer zo actief zijn
als ze wilde - door velen worden ge-
mist.

Het zalig nieuwjaar, dat wij haar niet
kunnen toewensen, zal zij ontvangen
van O.L. Heer, het eeuwig zalige geluk.
Zij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor het meelev
bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 19 februari a.s. in de St. Jozefkerk
te Waubach in de Hoogmis van 9.30 uur.