



Wil in Uw gebeden gedenken

PAULA WIJNANDS

Paula werd geboren in Maastricht 31 mei 1908. Zij overleed, voorzien van het Sacrament der Zieken 9 april 1979. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard, hebben wij haar 11 april d.o.v. aldaar begraven.

Wij zullen haar missen die goede Paula. Na de te vroege dood van moeder Wijnands heeft ze zich jaren en jaren onmisbaar gemaakt voor haar vele broers en zusjes. De lichamelijke handicap, die zij toen al te dragen had, weerhield haar niet moeder op een welhaast perfecte manier te vervangen.

In de latere jaren van haar leven - toen allen hun weg gevonden hadden - heeft zij door haar aangeboren gevoel voor humor, door haar goedheid en vriendschappelijkheid, door haar diep gelovig staan in het leven, veel voor heel velen betekend.

Zij was voor ons een voorbeeld.
Zij was een mens om van te houden.
Zij was zo goed, zo trouw, zo eerlijk,
zo oprecht, zo duldzaam in lijden.

Paula, in jouw leven dat door zo veel kruisen en lijden, pijn en zorg getekend was, heb

jij veel voor ons betekend.
Wij rekenen erop dat jouw zorg en belangstelling, voor ons allemaal gewoon doorgaat nu je bij O.L. Heer bent.

Paula, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor Uw bliken van vriendschap tijdens haar leven en voor Uw meeleven bij haar overlijden.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op 's Herenhemelvaart 24 mei a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Michaël (aan de markt) te Sittard.

Begr.ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572