



Miserere mei,  
Deus.

Gedenkt in uw gebed de ziel van zaliger

**Louisa Elisabeth van Wijller**

weduwe van

**Hubert Joseph Wintgens**

De overledene werd geboren te Noorbeek op 13 jan. 1877 en overleed voorzien van de H.H. Sacramenten, te Rimbürg op 3 febr. 1964 en werd begraven op het kerkhof te Epen.

Een moeder naar Gods hart. Een heilige moeder, stil en eenvoudig, een en al goedheid en bezorgdheid, die bidden kon dag en nacht voor anderen.

Elke morgen zag men haar in Gods tempel om daar aan haar Schepper de eerstelingen van de dag op te dragen. Thans mag men dan ook in waarheid zeggen: „Heer ik heb de plaats Uwer woonstede bemind, laat mij dus in Uw hemelrijk binnengaan.”

Mijn kinderen en kleinkinderen, tot in hoge ouderdom mocht ik in gezondheid bij u zijn, ik dank u voor uw zorgen en blijft mij gedenken in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.