



DE KUNST VAN HET LEVEN
IS DE JUISTE
RICHTING VINDEN

Herinnering aan

Robert Wienbröker

Geboren 22 juni 1962 Ubach-Palenberg

Overleden 14 augustus 1983 Brunssum

Begraven 18 augustus 1983 Schinveld

Voor iemand die Robert niet gekend heeft, is het onmogelijk om de gevoelens onder woorden te brengen bij hen die achterblijven, zijn ouders, zijn zus, zijn broer en zijn vriendin, die van hem hielden en verder bij allen die Robert gekend hebben zoals hij was.

Ongecompliceerd,
met van alles en voor iedereen bezig,
volop van het leven genietend.

Robert was altijd duidelijk aanwezig en eiste onbewust de aandacht op door zijn ontwapenende manier van optreden. Hierdoor laat hij een leegte achter die niemand kan opvullen.

Hij stond altijd klaar om te helpen en was gul met zijn liefde, die hij dan ook met beide handen uitdroeg, merkte hard met zijn vader, voor wie hij niet alleen een prachtzoon was, maar ook een vriend en collega. Voor zijn moeder was hij opvallend teder, en in de jaren dat hij opgroeide nam hij een speciale plaats in, omdat hij veel liefde en aandacht nodig had. Zijn zus die hem op handen droeg, zijn broer die hem bewonderde en zijn vriendin die heel veel van hem hield, zullen hem erg missen.

Een troostende gedachte voor ons is, dat je nu bij oma gelukkig bent, want zij beschouwde jou als haar eigen zoon.

Robert,
we zullen je niet vergeten.
We zullen je in gedachten houden zoals je was.
En we zijn ervan overtuigd dat ook God, de Schepper van alles wat ademt en leeft, jou niet zal vergeten, dat je nu voorgoed geborgen bent in Zijn liefde.

Wij danken U hartelijk voor uw blijken van deelneming bij dit droevige afscheid.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 24 september 1983 om 19.00 uur in de Eligiuskkerk te Schinveld.