



MURILLO

Fe P. GROEN. VENLO

MIJN GOD EN MIJN AL

Jezus † Maria † Joseph

Bidt voor de ziel van zaliger

## LUDGER WICK

echtgenoot van

ANNA EVA MACZYCYK

De betreurde overledene werd geboren te Altdorf den 1 Augustus 1884 en overleed, voorzien van de H.H. Sacr. in 't St. Joseph Ziekenhuis te Heerlen op 10 November 1954 en werd begraven op het R.K. Kerkhof te Rimbürg, op 15 November. Gelukkig de mens, die de beproeving doorstaat, want als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. (Jac. I 3).

Op U, o Heer heb ik vertrouwd en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. (Te Deum).

Heilige Vader, bewaar in Uwen naam hen die Gij mij gegeven hebt.

Verleen bidden wij U, almachtige God, de ziel van Uwen dienaar Ludger, die heden uit deze wereld verhuisde, door deze offers gereinigd en van zonden ontslagen, de vergiffenis zowel als de eeuwige rust bekomme. Amen. (Messale).

Mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen gedenkt mij in Uwe gebeden, opdat ik spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus Barmhartigheid.