



Heureuse l'âme que le Seigneur
accueille.



Ter herinnering
aan ons lief zoontje en broertje

WILLI WETZELS

geboren te Aken den 17 Juni 1911 en
overleden te Rimburg 14 Januari 1933.

Waarom treuren bij dit heengaan,
Neen, hier past geen droef misbaar.
Jezus wil den lieven Willi
In de Rij der Engelschaar.

Schoone bloem, nog pas ontloken,
Rein bewaard van 't aardsche stof,
Is zij, door den goeden Meester,
Omgeplant in 's Hemels Hof.

Vader, moeder, broer en zusjes,
Laat om mij geen tranen vliën.
Ik ben bij Jezus zoo gelukkig,
Hier zal ik U wederzien.

Wederzien, de heele familie
„Blijft voor Jezus steeds bereid.
Moedig straks den strijd gestreden
Dan - tot ziens in eeuwigheid.”