



NEEMT UW KRUIS OP  
EN VOLGT MIJ

(St Luc. IX, 23.)

Jezus

+

Maria

+

Jozef



In het H. Offer der Priesters en de gebeden der Geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

## Maria Philomena Wetzels

Weduwe van

JAN WILLEM JOZEF DORTANTS

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie  
Geb. te Rimburg 1 Sept. 1859 en aldaar  
overleden 31 Dec. 1942 voorzien van de H.  
Sacramenten der Stervenden.

De dierbare overledene was een achtenswaardige voorbeeldige vrouw. Gesproten uit een Familie, waar godsdienstzin de grondslag is, leidde zij een oprecht christelijk leven. Liefderijk en zorgvuldig waakte zij over haar huisgezin, was haar echtgenoot een steun, haar kinderen een voorbeeld. „Dagelijks richtte zij haar schreden naar 's Heeren tempel om Hem de eerstelingen van den dag op te dragen.”

(Job. 1)

Dierbare Kinderen, blijft uw Vader en Moeder indachtig in uw gebed; blijft elkander beminnen, zooals ik U steeds heb liefgehad.

Mijn Jezus, barmhartigheid, (100 d. afl.)

Zij ruste in vrede.

---

G. Wassen, Organist, Rimburg.