



Wir gedenken
unseres Verstorbenen



Paters
Joseph Vinzenz Wetzels SCJ

4. Mai 1898 - 21. Oktober 1980

Unser lieber Mitbruder wurde am 4. Mai 1898
in Aachen geboren.

Ein christliches Elternhaus prägte seine
Jugend und schuf die Grundlage für sein Le-
ben.

Da er sich nach der Volksschule entschloß
Priester und Ordensmann zu werden, be-
suchte er die Missionsschule der Herz-Jesu-
Priester in Sittard. Nach dem Abitur trat er in
das Noviziat der Ordensgemeinschaft in Fünf-
brunnen ein und legte dort am 4. Oktober
1919 seine ersten Ordensgelübde ab. Sein
Theologiestudium absolvierte er in Luxem-
bourg, Sayn b. Bendorf und Dillingen/Donau.
Zwischendurch war er für ein Jahr als Lehrer
in Sittard tätig, wo er später einen Großteil
seines Lebens verbringen sollte.

Am 18. Juli 1926 wurde er in Dillingen zum
Priester geweiht. Nach der Weihe wirkte er
10 Jahre als Lehrer und Präfekt in Sittard.
Danach wurde er zum Novizenmeister er-
nannt.

Dieses Amt übte er von 1936 in Maria Martental und bedingt durch die damaligen politischen Verhältnisse (P. Wetzels war holländischer Staatsbürger) schon vom gleichen Jahr an bis 1938 in Sittard aus. Von 1938 bis 1952 war er Rektor des dortigen Missionshauses, und danach bis 1955 Pastor der Gemeinde Christus König, Sittard-Leijenbroek. Ab 1955 lebte er in Düsseldorf. Er war bis 1967 Heimleiter in unserem Lehrlingsheim, Kruppstraße, darauf bis 1972 Krankenhausseelsorger im Theresienhospital. Als er diesen Dienst aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mußte, verbrachte er seinen Lebensabend in unserem Kloster Düsseldorf-Gerresheim.

Er starb, versehen mit den Krankensakramenten, am 21. Oktober 1980 um 17.00 Uhr im Augustakrankenhaus infolge eines Schlaganfalls. Sein Leben zeichnete sich aus durch Geduld, Güte und Liebe zu Gott und den Menschen.

Unser Dank an den Verstorbenen ist unser Gebet für ihn.





Andenken an
die erste heil. Communion.

Bum Andenken

an meine

erste heil.

Communion



Joseph Wetzel



Nachen, 3. April 1910



Raffael

KVAM.

Wie eine Lilie unter den Dornen,
so ist meine Freundin unter den Töchtern.

Hohelied 2, 2.

Andenken
an unsere
heilige Priesterweihe
in der
Hauskapelle des Priesterseminars
Dillingen a. D. 18. Juli 1926.



Behr Johann
Bihler Martin
Hirschle Max
Höfler Wilhelm
Ihlemann Bernhard
Katzenschwanz K.
Keßler Daniel
Kohler Gottfried
Krott Heinrich
Lamberz Martin
May Josef
Öhler Otto
Ott Franz
Portenlänger Otto

Rieger Michael
Schmid Heinrich
Schmid Josef
Strobl Johann
Waibel Albert
Wörsching Josef

Jurowsky Josef

Wetzels J. S. C. J.
Dickebohm N.
Deumlich A.
Platten P.
Schwarte N.



J. Janssens pinx.

GFCHKM

WEES GEGROET, GODS LIEVE MOEDER,
IN UW DROEFHEID MAATLOOS GROOT,
TOEN GE UW ZOON, VAN 'TKRUIS GENOMEN,
LEVENLOOS ZAGT OP UW SCHOOT.
O, IK BID U, DROEVE MOEDER,
OM UW TRANEN, TOEN GESCHREID,
DAT IK STERVENDE RUSTE IN DE ARMEN
VAN GODS GOETERTIERENHEID.

Mijne ziel verheft den Heer, want Hij,
die machtig is, heeft groote dingen aan
mij gedaan. Luc. I, 46, 49.

Ter blijde Herinnering
aan mijne

H. Priesterwijding

en

Eerste Plechtige H. Mis.

Dillingen a. D.,
18 Juli.

1926

Rimburg,
25 Juli.

P. Vinc. Jos. Wetzels

Van de Congregatie der Priesters
van het H. Hart van Jezus.

Heer gewaardig U mijne ouders en allen,
die mij eenig goed deden om Uwen Naam
met 't eeuwige leven te vergelden.

RIMBURG.

Eerste H. Mis. — Op Zondag 25 Juli a.s. zal onze dorpsgenoot de Eerw. Heer Wetzler alhier zijne plechtige eerste H. Mis opdragen.

RIMBURGS DAGBLAD VAN 14-JUNI-1926

RIMBURG.

H. Priesterwijding. — De weleerw. heer Jos. Wetzels S.C.J. van hier, zal op Zondag 18 Juli in de kerk van het Priester-Seminarie te Dillingen-Donau (Beieren) de heilige Priesterwijding ontvangen en op Zondag 25 Juli a.s. in de parochiekerk alhier zijn eerste plechtige heilige Mis opdragen.

LD 17-1926

LIMBURGS PAGBLAD

29-7-1926



RIMBURG. — Eerste H. Mis. — Zooals we reeds hebben aangekondigd werd alhier door den Wel Eerw. Heer Pater Jos. Wetzels de Eerste H. Mis opgedragen.

Volgens gewoonte bij een dergelijke gelegenheid werden op Zaterdagavond bij aankomst van den Eerw. Heer vreugdeschoten gelost, hetgeen tot meer vreugdestemming in het dorp bijdroeg. Naderhand werd den neomist door de heeren collectanten namens de parochianen een prachtige miskelk als stoffelijk blijk van waardeering en tevens als blijvend geschenk aangeboden.

Zondagmorgen omstreeks 9 uur werd de neomist in feeststoet aan zijne ouderlijke woning door alle parochiale vereenigingen en veel belangstellenden afgehaald alwaar hem met passende woorden het bonnet door een bruidje werd overhandigd. De Eerw. Zusters alhier wisten op keurige wijze den jongen priester alsmede de andere H.H. Geestelijken door een vijftigtal bruidjes te omringen, hetgeen een mooi cachet aan den feeststoet gaf. Bij aankomst ter kerke werd zijn Wel Eerw. door het opzeggen van een feestelijk gedicht vereerd.

Bij de opdracht der plechtige hoogmis werd de jonge herder geassisteerd door Rector Jos. Gillisen, kap. P. Rohs en kap. Wetzels. Het kerkkoor deed bij deze gelegenheid zijn uiterste best om de driestemmige Mis van Perosi tot haar recht te doen komen. Pater Müller hield de feestpredicatie. Hij schilderde in het kort het doel van het H. Priesterschap en openbaarde ten slotte, dat reeds van de prille jeugd af de jonge priester slechts naar een altaar verlangd had.

Na afloop werd de jonge priester wederom in plechtige feeststoet naar zijne woning geleid. Hier hield hij zelve een korte toespraak en dankte de inwoners zijner parochie in welgemeende woorden voor 't hem geschonken cadeau, alsook voor de moeite en kosten, welke zij zich te zijner eere getroost hadden.

In den namiddag om 5 uur werd door den neomist een kort lof gehouden, waarna het kerkkoor een priestercantate onder leiding van haar directeur ten gehore bracht.

Omstreeks 8 uur brachten de gezamenlijke zangen muziekgezelschappen hem aan zijn ouderlijk huis een serenade, waarbij zij den naam hunner vereenigingen hoog hielden. Namens alle parochianen werden door dhr. K. B. eenige woorden tot den neomist gericht.

Na afloop hiervan keerden allen gesticht en blij huiswaarts.

Men heeft kunnen constateeren, dat onze jeugd bij dit feest door de schitterende straat- en kerkversiering te kennen heeft gegeven, hoe blij zij waren, dat wederom een hunner tot het priesterschap is toegelaten.

Eerste H. Misviering. — Zondag j.l. droeg de weleerw. Pater Jos. Wetzels de eerste H. Mis op.

Op den vooravond kondigden kamerschooten de aankomst van den Eerwaarden aan. Namens de parochianen werd hem naderhand een miskelk ten geschenke aangeboden.

Zondagmorgen werd de neomist aan zijn woning afgehaald door de eerwaarde Geestelijkheid, de plaatselijke vereenigingen en een groot aantal belangstellenden. Bij het opdragen der H. Mis werd hij geassisteerd door Rector Jos. Gillissen, kap. P. Rhor, en kap. Wetzels. In zijn feestpreek gaf pater Müller in 't kort een beeld van 't heilige Priesterschap.

Het kerkelijk zangkoor bracht de drie-stemmige Mis van Perosi ten gehoor.

Na afloop werd de jonge priester in plechtige stoet naar zijn woning teruggebracht. In welgemeende bewoordingen bracht hij de parochianen zijn dank voor het geschenk, alsmede voor de prachtige versiering van kerk en straten bij deze gelegenheid.

Op grootsche en uitdrukkelijke wijze heeft het kleine Rimburg getoond hoe 't zijn priesters weet te eeren en waardeeren.



eccl. appr.

2715



Laten wij, in alles God dankend
voor elkander bidden, opdat
de vrede van God onze harten
moge bewaren in Christus Jezus
Onze Heer.

Ter dankbare Herinnering
aan mijn

Zilveren Priesterfeest

1926 — 18 JULI — 1951

P. JOSEPH WETZELS S. C. J.
LEIJENBROEK

Onder Uwe bescherming nemen
wij onze toevlucht,
Jezus - Maria - Joseph



Hummel

eccl. appr.

© Ars sacra 11190

S. Barbara

„Preiset den Herrn, denn er ist gut,
in Ewigkeit währt sein Erbarmen.“

Ps. 135, 1.

Zur dankbaren Erinnerung
an mein
40jähriges Priesterjubiläum

1926 18. Juli 1966
Düsseldorf

P. Joseph, Vincentius
Wetzels
S. C. J.

„Lasset uns Gutes tun und darin
nicht ermüden!“

(Gal. 6. 9.)



Met droefheid delen wij u mede, dat heden na een welbested priesterleven van ons is heengegaan, gesterkt door het sacrament der zieken in het Augustaziekenhuis te Düsseldorf, op de leeftijd van 82 jaar onze dierbare broer, zwager, heerom en neef

pater Joseph Wetzels S.C.J.

(priester van het Heilig Hart)

Hij was 60 jaar lid van genoemde congregatie en in het 55ste jaar van zijn priesterschap.

Hulsberg: **M. Driessen-Wetzels**

Rimburg: **E. Collon-Wetzels**

P. Collon

Nichten en neven

Düsseldorf-Gerresheim: **P.K. Zurhake, rector**

Düsseldorf-Gerresheim

Pfeifferstr. 68, 21 oktober 1980.

De plechtige eucharistieviering wordt gehouden op maandag 27 oktober as. om 9.30 uur in de kapel van het „Kloster der Herz-Jesu-Priester“, Pfeifferstr. 68, Gerresheim.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats om 11.00 uur op de Südfriedhof te Düsseldorf.

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De bij het overlijden en begrafenis van onze onvergetelijke broer,
zwager, heerroom en confrater

Pater Joseph Wetzels, S.C.J.

Priester van het Heilig Hart

ondervonden belangstelling en betoonde medeleven, hebben diepe indruk op ons gemaakt. Hartelijke dank dan ook aan allen, die op enigerlei wijze van betrokkenheid blijk hebben gegeven. Een bijzonder woord van dank nog aan Mgr. Guillaume Cobben, Pater Provinciaal, confraters en broeders van de gemeenschap der "Priesters van het Heilig Hart" en overige geestelijkheid, die aan de plechtige Eucharistie en begrafenis hebben deelgenomen.

Fam. Driessen-Wetzels

Fam. Collon-Wetzels

Namens de comm.: Rector P.K. Zurhake, S.C.J.

Rimburg, november 1980