



Carlo Dolci pinxit

Mater dolorosa

*Bid voor ons, zeer bedroefde Moeder, opdat
wij waardig worden van de belofte van Christus.*

Jezus † Maria † Joseph

„Zalig de dooden, die in den Heer sterven.“

†

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van Zaliger

Hubert Jozef Wetzels,

welke geboren werd te Rimborg, 15 Maart 1849
en overleed te Nieuwenhagerheide, 11 April 1929
na een langdurige ziekte voorzien van de H. H.
Sacramenten.

Voor den rechtvaardige is de dood niets anders
dan de overgang tot een beter leven.

Hoevele beproevingen, o God hebt gij mij
doen ondergaan, doch nu hebt Gij mij tot U
geroepen en getroost. (Ps. 70, 20.)

Goud en zilver worden door het vuur; maar
de menschen die God aangenaam zijn in den
oven van lijden beproefd. (Eccl. II, 13.)

GEBED.

Neig, o Heer, Uw oor naar onze gebeden,
waardoor wij Uw barmhartigheid ootmoedig
afsmeecken opdat Gij de ziel van Uwen dienaar
die Gij uit de wereld te scheiden bevolen hebt
in de plaats van vrede en licht zoudt stellen en
deelgenoot maken van Uwen heiligen Wil, door
Christus onzen Heer, Amen,

Zoet Hart van Jezus, ontferm U mijner.

Onze Vader. Wees gegroet.

A. J. Kremers, Nieuwenhagerheide.