



Ter herinnering

Anna Wetzels

weduwe van

Johan Jozef Hanssen

Geboren op 29 januari 1885 te Geilenkirchen (D.),
overleden op 29 augustus 1963 in het St. Joseph-
Ziekenhuis te Heerlen en op 2 september d.a.v.
begraven op het parochiekerkhof te Terwinselen.

Wanneer iemand vrij en onbezorgd en zonder
een spoor van vrees of angst over het eigen na-
bije sterven kan spreken en nadenken, dan is dit
een treffend bewijs van een groot geloof en een
juist inzicht. Zo iemand heeft in het leven steun
en zekerheid gevonden in de woorden van Christus:
„Wie in Mij gelooft zal de dood niet zien in
eeuwigheid“.

Weliswaar hebben we allemaal deze woorden on-
telbare keren gelezen of horen voorlezen of tot
ons horen spreken; maar dat is niet voldoende.
Waar het op aan komt is of we volgens dat geloof
hebben geleefd. Hierin was de dierbare overledene
ons een levend voorbeeld en de herinnering aan
haar leven is een les en een stil vermaan aan
ons, om door een eigen leven van eerlijkheid en
brede plichtsopvatting tot dezelfde vrede en zeker-
heid te geraken.

Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medalje
moge ons hierbij helpen.