



Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. (ps. 40)

In dankbare herinnering aan

ZUSTER MARIA LEOBINA S.N.D.

Claziena Maria Wesseling

Geboren 13 september 1898 te Weesperkarspel. Zij legde haar Geloofte af op 19 augustus 1924 te Mülhausen, als Zuster van O. L. Vrouw. God riep haar op tot Zijn eeuwige heerlijkheid op 6 september 1975.

—

Zuster Maria Leobina zal in onze herinnering blijven voortleven als de bescheiden, opgewekte en hulpvaardige medezuster en wijkverpleegster, op wie niemand ooit tevergeefs een beroep heeft gedaan. In zelfvergeten liefde stelde ze tijd en krachten in dienst van haar medemens. Moge God het loon zijn voor het vele goede dat wij door haar mochten ontvangen.

„Heer neem haar op in Uw heerlijkheid“.

Rust nu maar uit — je hebt je strijd gestreden ;
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden ?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan ?
Rust nu maar uit — je taak is af gekomen ;
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen,
de zin was af, God heeft een punt gezet.
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten
van 't zwijgen van je laatste harteklop.
Misschien alleen maar dit : De afgematten
en moeden varen als met arendsvleuglen op . . .

(Jesaja 40 : 31)