



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft.

Ter gedachtenis aan
HUBERTINA CATHARINA WERNER

weduwe van

Peter Franziskus Klaassens

De overledene werd geboren te Venlo op 22 maart 1900, en overleed, voorzien van de Genademiddelen der Kerk op 7 januari 1979, in het ziekenhuis te Brunssum.

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach, op donderdag 11 januari 1979 om half elf, werd zij ter aarde besteld op de R.K. begraafplaats „Oostermaas” te Maastricht.

De overledene stond bekend als iemand die altijd opgewekt en vrolijk door het leven ging.

Maar leed en kommer bleven haar ook niet gespaard en haar geloof werd zwaar op de proef gesteld door de na-oorlogse politieke gebeurtenissen.

Steeds echter bleef zij een kind van Maria en liet zij, bij wijze van deelname aan de Kerkdienst, gedurende vele Missen een kaars branden voor de beeltenis van de Moeder Gods in de kapel van het bejaardenhuis.

Maria heeft haar dan ook de genade bekomen, geheel voorbereid en overgegeven aan Gods Wil de dood tegemoet te gaan.

Dank zeggend aan iedereen, heeft zij afscheid genomen, in het besef dat dit aardse leven voorbij was en dat een beter leven wenkte.

Laten wij haar gedenken, opdat zij de waarheid van de woorden van de Schrift moge ondervinden: „Zalig de doden die in de Heer sterven”.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswewekendienst zal plaats hebben op zondag 18 februari 1979 om 10.45 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach.