



Hij voert mij naar wateren,  
waar ik kan rusten.

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn  
im dunklen Laub die Goldorangen glühn  
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht  
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,  
Kennst du es wohl ?

Dahin, dahin,  
Geht unser Weg, o Vater lass uns ziehn''

(J. W. von Goethe)

## GERTIE WERDENS

Geboren te Sittard 25 februari 1958,  
overleden te Sittard 4 mei 1978  
(Hemelvaartsdag),

neergelegd in de aarde vanuit de kerk van  
Christus' Hemelvaart te Vrangendael-Sittard  
9 mei 1978.

In de bloei van haar jeugd is ze  
gebroken als een bloem.  
Een kort, intens leven, vol toekomst en  
perspectief.  
Een snelle afbraak die niemand verwachtte.  
Haar vertrek treft ons pijnlijk.  
Ondanks angst en dreiging, heeft ze  
tot het laatst thuis en bij haar vriend  
bescherming en rust gevonden.  
Gertie was beminnelijk en dankbaar  
voor alle attenties die vrienden  
haar bewezen.  
Voor haar ouders en Nanja betekende  
ze alles.  
Haar liefde voor hen drukte ze tot het  
laatst op onbevangen wijze uit.

Haar laatste reis heeft ze gemaakt  
samen met haar vriend Johan,  
naar de stad van de glimlach Sorrento.  
Daar heeft ze het leven in bloei  
zien staan.  
Een laatste droom, paradijselijk,  
is in vervulling gegaan.

„Draag mij als een zegel op uw hart,  
als een zegel aan uw arm  
want sterk als de dood is de liefde''.

(Hooglied 8,6)

Dank voor alle medeleven  
Dank voor elk gebed  
Dank voor elke vorm van troost.

De zeswékendienst als herdenking  
van haar heengaan zal plaats vinden  
in de kerk van Christus' Hemelvaart  
op zondag 18 juni 1978 om  
10.00 uur.