





Met dankbaarheid gedenken wij

WILHELM HEINRICH WENNEKES

echtgenoot van

ROSINA DAM

Geboren op 27 oktober 1912 in Düsseldorf. Hij ontving het Sacrament van de zieken en is overleden op 13 december 1980 in het „De Weverziekenhuis“ te Heerlen.

Hij werd begraven op 17 december d.o.v. op het R.K. gedeelte van het algemeen kerkhof te Ubach over Worms.

Een zorgzaam mens die hard werkte voor zijn vrouw en kinderen. Hij had geen pretenties, was eenvoudig en tevreden. Meestal zie je dan ook, zoals bij hem, een grote liefde voor de natuur in al zijn vormen. Hij hield van paarden, hij hield heel veel van vogels. Het was een vreugde voor hem in de tuin te kunnen werken.

Zo verliep zijn leven rustig ondanks alle zorgen van de moeilijke tijden, die ook hij meemaakte en ondanks het 40-jarige zware werk in de mijn. Dertien jaar mocht hij genieten van een beetje rust, maar nu wist hij na een korte

ziekte dat zijn leven het einde naderde en kon hij ook zijn leven teruggeven in de handen van Zijn God en Schepper.

Hier zal hij gemist worden door zijn vrouw en kinderen, maar wij geloven, dat God hem zal belonen voor het vele goede dat hij in zijn leven heeft gedaan.

Heer onze God, wij bidden U, wees voor deze gestorven mens Wilhelm barmhartig. Genees hem van alle onvolkomenheden en vergeef hem waarin hij tegen U en tegen zijn medemens is tekort geschoten. Beloon hem voor al het goede dat hij onder ons gedaan heeft tot Uw glorie en heerlijkheid.

En laat hem bij U leven en delen in de vreugde van Uw Zoon voor altijd.

De familie Wennekkes dankt U allen hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van vader.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 25 januari 1981 om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.