





In dankbare
herinnering
aan

LIEKE WEIJZEN

echtgenote van
Gerrit van Dijk

* 9 - 12 - 1927 te Maastricht.

† 14 - 2 - 1981 te Heerlen.

De onbevagenheid waarmee zij de dood tegemoet ging, heeft diepe indruk gemaakt op allen die daarvan getuigen mochten zijn. Zij beheerste haar verdriet om het vroege afscheid op wonderbaarlijke wijze. Tot op het laatst bleef zij een vriendelijke gastvrouw, die graag mensen om zich heen zag en daarbij de gave bezat zichzelf buiten het middelpunt te plaatsen.

„Maak er geen drama van”, heeft zij eens gezegd toen het ging over haar dood en begrafenis. Dat typeert haar als een vrouw met oog voor de werkelijkheid en met een gevoel van afkeer voor alles dat onecht en onoprecht is.

Zoals zij gestorven is, zo heeft zij geleefd.

Dienstbaar aan echtgenoot en gezin, beschikbaar voor velen, vooral voor bejaarden. In het plaatselijk Diensten-Centrum was zij een graag geziene vrijwilligster. Men zal haar daar heel erg missen.

Haar hartelijkheid en levensmoed waren méér dan een karaktertrek. Zij kwamen mede voort uit haar groot geloof in God en in de Moeder van Jezus. Als geboren Maastrichtse had zij een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Sterre der Zee.

Wij mogen hopen en geloven dat deze Sterre haar nu heeft binnengeleid in de vrede en het licht van Gods nabijheid.

Naast het verdriet om haar gemis, blijft ons de herinnering aan een heel dierbare vrouw, een voortreffelijke echtgenote en een lieve moeder.

Gode bevolen, Lieke, en adieu.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Jozef te Ubach over Worms.