



Ik BEN

DE

VERRIJZENIS

en het

Leven



In ons gebed denken wij aan
HENDRIK JOSEF WEIJERMANS

sinds 22 augustus 1914 echtgenoot van

Maria Josephina Hubertina Voncken

Hij werd 13 maart 1889 te Klimmen geboren. Hij stierf, voorzien van het H. Oliiesel, in de vroege morgen van 3 juni 1969 te Hoensbroek. Na de plechtige Uitvaart in de kerk van O.L. Vrouw-Boodschap, werd hij 7 juni d.a.v. op de Centrale Begraafplaats aan de Randweg te Hoensbroek begraven.

In alle rust en vrede is hij, die ons dierbaar was en die zoveel voor zijn huisgezin en voor vele anderen heeft gedaan, van ons heengegaan. Plotseling maar niet onvoorbereid, want heel zijn werkzame leven was toch een voorbereiden op zijn sterven. Dát is wel de levensles, die wij van hem blijven onthouden en die hij ons als kostbare erfenis heeft nagelaten.

„De Sterre der Zee leidt al haar trouwe dienaren naar veilige Haven” (H. Montfort)
Hij heeft zijn 80 jaren met fierheid gedragen en de gouden kroon van een gelukkig Huwelijk siert zijn leven. Deze herinneringen blijven een grote troost voor Moeder en Kinderen bij dit plotselinge heengaan van Vader.

Hij, die alles was voor u, blijft ook aan u denken en voor u zorgen aan de overzijde van het graf.

Hij moge rusten in de vrede van Christus.

Voor de vele bliken van medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begravenis van hem, die ons zo dierbaar was, betuigen wij U onze oprechte dank.

M. J. H. Weijermans-Voncken
en kinderen

De plechtige Zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van O.L. Vrouw-Boodschap te Hoensbroek-Station, op zondag 13 juli 1969 om half tien.