



WIE IN MIJ GELOOFT
OOK AL IS HIJ GESTOR
VEN ZAL LEVEN

R I P

Jezus † Maria † Joseph

Gedenk in uwe gebeden en goede werken de
ziel van zaliger

ANNA IDA WEELEN

echtgenote van
MARTIN KNUBBEN

geboren te Ubach over Worms 20 Januari 1884
en overleden aldaar 1 April 1955 na een lang-
durig met geduld gedragen lijden voorzien van
de laatste H.H. Sacramenten.

De overledene was een diep gelovige vrouw en
haar levensjaren waren vol deugd. Nooit heeft
zij de wereld gezocht, maar hield altijd God voor
ogen. Gelukkig zij, die de ijdelheden van deze
wereld verachten. Wij kunnen niet hechten aan
vergankelijke goederen, zonder gevaar te lopen
zelf te vergaan.

De dood is de echo van het leven en ieder, die
in zijn hart afgestorven is aan de wereld en aan
zichzelf en altijd bereid is om te sterven, heeft
het onderpand van een goede dood in zijn han-
den. In die geest heeft de overledene haar leven
geleefd en daarom is de dood voor haar geen
verlies maar een verrijking.

Haar dood was schoon, omdat haar leven en lij-
den schoon was.

Dierbare man en kinderen, hebt dank voor
Uw liefde en toewijding. God zegene en beware
U. Bidt alle dagen voor mij, die U zo liefhad en
houdt God altijd voor ogen. Tot weerziens in de
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.