



MOGEN DE ENGELEN U  
GELEIDEN NAAR HET  
PARADIJS



Bid voor de ziel van zaliger

## Johan Godfried Wassen

echtgenoot van wijlen

**Anna Maria Benau**

Geb. 19 Juli 1874 en overleden voorzien van de  
H.H. Sacramenten der Stervenden te Heerlen  
27 Jan. 1949.

---

Een echtgenoot en vader, die door arbeidzaamheid zijn leven gekenmerkt heeft, blijft in de gedachten der zijnen voortbestaan en de dag, dat hij uit deze wereld scheidt doet hem in gerustheid opzien tot God den Heer.

Zijn leven was eenvoudig en hij had een groot Godsvertrouwen. Daarom mag hij met een gerust hart verzuchten : „Mijn Heer en mijn God, reken mij mijne tekortkomingen niet aan, wees mij barmhartig en voer mij binnen in Uw rijk” Op U o Heer heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Geliefde kinderen, kleinkinderen broeders zusters en bloedverwanten van U scheidende, vraag ik Uwe gebeden opdat ik spoedig Gods goedheid moge ondervinden.

Mijn Jezus, barmhartigheid,