





Ter gedachtenis aan

**HUBERTINE WASSEN**

\* Ubach o. Worms 10 - 10 - 1908

† Maastricht 21 - 01 - 1993

weduwe van

**PIERRE PLETZERS**

Haar dood heeft ons overvallen.  
Maar we hebben er vrede mee, omdat ze kon  
sterven, zoals ze altijd wenste:  
in haar eigen huis.

Dankzij de goede zorg van de kinderen, de  
buren en anderen kon zij daar tot het einde  
blijven.

Ma blijft in onze herinnering leven als een  
flinke en levenslustige vrouw.

Ze bleef rechtop, ook in de kwade dagen.

Ze leefde eenvoudig en tevreden, dankbaar  
voor de kleinste attentie.

Ze was niet gehecht aan de dingen,  
maar gaf graag van wat ze had. Dat maakte  
haar gelukkig.

Ze hield van het leven, van haar kinderen en  
kleinkinderen.

Een vrome vrouw was ze ook.

Haar geloof heeft haar gedragen.

God zal haar vertrouwen niet beschamen.

Ook nu zij gestorven is blijft Hij haar God en  
mogen wij haar voorgoed geborgen weten in  
Zijn Liefde.

De familie dankt U van harte voor het mede-  
leven dat zij bij het overlijden en de uitvaart  
van U mochten ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden  
worden zaterdag 6 maart a.s. om 18.30 uur  
in de parochiekerk van St. Petrus, St. Pieter  
Beneden, Maastricht.