



Gedenk mij

✠ Ter herinnering aan het leven in
ons midden van

Godfried Peter Jozef Wassen

geboren te Rimborg 5 december 1923
echtgenoot van

Maria Cornelia Ruffen

overleden, voorzien van de Sacramen-
ten der zieken, in het ziekenhuis te
Heerlen op 27 december 1971. Na de
uitvaartdienst in de kerk van zijn paro-
chie H. Drievuldigheid te Rimborg al-
daar op 't parochiële kerkhof begraven
31 december 1971.

Frits Wassen kan men moeilijk weg-
denken uit het gemeenschaps- en
dorpsleven van Rimborg. Alles wat mu-
ziek was, ging hem nauw aan 't hart.
Op hogere kerkelijke feestdagen zat
„der Fritz” met zeer veel liefde aan
het orgel. In zijn gezin was hij de
vader, die door zijn geduld, zijn trouw
en zijn humor een sfeer van samen-
zijn en gezelligheid bracht. Ondanks
de slopende kracht van zijn jarenlange

ziekte, bleef hij hopen om met deze
ziekte toch bij de zijnen te kunnen
blijven. Hij hoopte zelfs met Kerstmis
thuis te kunnen zijn. Moge het lijden
hem gelouterd hebben, zoals vuur het
goud loutert en moge hij nu bij de
Heer thuis zijn: daartoe willen wij
allen bidden.

Hartelijk dank voor uw medeleven bij
de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis.

WED. M. WASSEN-RUITEN EN KINDEREN

De zeswewekendienst heeft plaats op zondag
13 februari 1972 om 10 uur in de parochiekerk.