

IMPORTED BEUSELINCK
BELGIUM

PRINTED IN SPAIN
Dep. Leg. B 7215 K111
FISA - Plaça 4 - Barcelona



C - ALFA - 1



God geeft vrede.

Ter herinnering aan

**HUBERTUS JOSEPH HENDRIKUS
VREULS**

echtgenoot van

Johanna Maria Theresia Beckers

Hij werd geboren op 10 juli 1919 te Rimborg. Voorzien van de H. Sakramenten der Zieken overleed hij in het ziekenhuis te Brunssum op 25 juni 1971. Zijn lichaam rust nu op de Centrale Begraafplaats te Hoensbroek.

Als men een mensenleven overziet, dan is het moeilijk om met een paar woorden een beschrijving te geven. Wij mogen echter rustig zeggen: „een goed mens stond in ons leven”. Vaak zullen wij met onze gedachten nog naar hem teruggaan. Wij missen een goede man en een vader die door en door bezorgd was voor zijn vrouw en twee jongens. Hij had veel idealen en heeft menig mens een zonnig uur bezorgd. Onopvallend deed hij anderen vaak een groot plezier. Ook in het verzet was niets hem teveel, zelfs ten koste van zijn eigen gezondheid. Hoe moeilijk het ook is een stuk

van zijn leven te moeten missen; toch mogen wij tot God zeggen: „Vader wij danken U, dat wij hem mochten hebben”. En tegen hem zeggen wij: „Dank je wel, voor alles wat je ons gegeven hebt”.

Vader in de hemel, U weet wat in ons hart omgaat. Het is vaak moeilijk dit onder woorden te brengen. Laat vader verder leven bij U, Die alleen maar vrede en liefde kent. Hij heeft voor ons gewerkt en gezorgd. Geef hem nu bij U de geborgenheid, die wij allen zoeken; en laat ons verder door het leven gaan in liefde, menselijkheid en bezorgdheid voor elkaar en wees voor ons een Vader, die ons hoop en moed geeft voor de toekomst. Amen.

Voor het medeleven, de steun en de goedheid in deze laatste dagen danken wij U van harte.

Mevr. Vreuls-Beckers
Huibert en Jacques

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 15 augustus om 11.45 uur in de parochiekerk te Mariarade, Hoensbroek.