



In memoriam

Elisabeth Vreuls

Geboren te Rimborg 31 Maart 1915
overleden te Kerkrade in 't St. Jozef-
Ziekenhuis 6 Maart 1950 meermalen ge-
sterkt door de genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

De waarde en de schoonheid van een
leven worden niet bepaald door 't aantal
jaren, maar door het goede, dat er in ge-
schiedt en de opoffering en de stichting,
die ervan uitgaan.

Als verpleegster had zij haar jeugdig le-
ven in dienst gesteld van de lijdende
mensheid. Maar de mens wikt en God
beschikt en ook van haar werd het offer
van een langdurig lijden gevraagd.

Graag was zij nog op deze wereld geble-
ven bij allen, die haar liefhadden, doch
zoals zij het offer van haar lijden gebracht
heeft aan God, zoo bracht zij ook het
offer van haar leven.

Dierbare ouders, broeder en familie, sa-
men vouwen we onze handen in gebed,
buigen we samen in berusting: Uw wil,
o Heer geschiede.

Maria, zij was Uw kind, toon dat Gij
haar Moeder zijt.

Geloofd zij Jezus Christus.