



Ter dankbare herinnering
aan

JOHANNA VONDENHOFF

weduwe van

Leonard Mulders

Geboren te Feldgen (Did.) op 12 augustus 1902,
stierf zij nog vrij plotseling op 15 februari 1986
te Rimbürg.

Na een Eucharistieviering werd zij bijgezet
op het kerkhof van Rimbürg, op 20 febr. 1986.

Een eenvoudige, bescheiden mens is van ons
heengegaan.

Zij timmerde niet aan de weg.

Maar haar gedachtenis blijft bij ons als de
zorgzame moeder.

... had moeite met haar ziekte en ouderdom,
... ar toch aanvaardde zij Gods wil.

Moge zij de rust genieten bij den Heer.

De familie is U dankbaar voor Uw medeleven
en aanwezigheid.

+

De zeswewekendienst zal gehouden worden in
de parochiekerk van Rimbürg, op tweede
Paasdag, 31 maart 1986, om 10.15 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978