



...иже отъ богеиши обрзъ гдѣ вѣа поспаса мѣстого ісѣ хрѣта иже събже

Wil in uw Eucharistieviering en in uw  
gebeden gedenken

## PIETER LAMBERT VLEUGELS

echtgenoot van

GERTRUDIS ELISABETH DIETEREN

Geboren te Lutterade 7 mei 1901, overleed  
hij te Brunssum 26 december 1974, voor-  
zien van het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Brancardiërs vereniging  
Limburgsche Bedevaart naar Lourdes.

---

Een diepgelovig mens, die in eerlijkheid  
en eenvoud zijn levensweg aflegde, ging  
van ons heen.

Voor vrouw en kinderen trachtte hij steeds  
alles te zijn, wat God van hem voor hen  
verwachtte, zowel in zijn noeste arbeid als  
in zijn voorgaan als christelijk huisvader.  
De kracht daartoe vond hij in zijn gebeds-  
leven en in een levend contact met God.  
Daardoor was hij ook een toegewijd ijve-  
raar voor O. L. Vrouw, voor wie hij als  
een trouw dienaar zich steeds weer inzette.

„Wie zich in de dienst van God stelt weet,  
dat hij in de wijnpers terecht komt, om van  
hier over te vloeien in het wijnhuis van  
God.” (Augustinus)

Wie dat aandurft, weet ook: „Mijn herder  
is de Heer, al moet ik het duister in van  
de dood, U bent toch bij mij: Onder Uw  
hoede durf ik het aan.” (Ps. 23)

„De rechtvaardige blijft eeuwig leven. Bij  
de Heer vindt hij zijn loon. De Allerhoog-  
ste zorgt voor hem.” (Sap. 5. 15)

---