



Wilt in Uw gebeden gedenken

Mathias (Mai) Vlecken

echtgenoot van

Jetta Arends

Geboren op 25 december 1949

te Ubach over Worms

Overleden op 2 juli 2001 te Landgraaf

Na een plechtige uitvaartmis voor de ziele-
rust van de overledene in de parochiekerk
van de H.H. Theresia en Don Bosco te
Lauradorp werd zijn lichaam gecremeerd te
Heerlen - Imstenrade op vrijdag 6 juli 2001.

Wij danken U voor Uw medeleven.

Jetta

Yolanda, Maurice en Ashley

Van het werk komend op weg naar huis is
Mai plotseling, van het ene op het andere
ogenblik van ons heengegaan. We zijn ver-
slagen. We kunnen het niet vatten.

Mai was een man met principes en een
eigen denkwijze, iemand die altijd stipt en
precies was. Je kon op hem bouwen en
steeds een beroep op hem doen.

Gedurende zijn leven heeft hij hard gewerkt
en was hij behulpzaam voor iedereen. Mai
regelde het wel. Hij was een echte klusser
en vond plezier in zijn hobbies. Daarnaast
kon hij van de natuur genieten. Elke zon-
dagochtend ging hij met zijn vrouw en
vrienden wandelen. Zijn favoriete vakantie-
land was Oostenrijk, zijn tweede thuisplaats.
Zijn grote liefde gold echter zijn gezin. Zijn
kleindochter Ashley nam een bijzondere
plaats in, in zijn hart, zij was zijn trots.

Mai tot ziens. We zullen je missen.

De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 18 augustus om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk