



**Wie drinkt van het water dat
Ik geef, zal geen dorst hebben
in eeuwigheid.**

Ter dankbare gedachtenis aan

JOZEF VISSERS

echtgenoot van

ELISABETH DRIESSEN

Geboren te Roermond op 5 januari 1916,
overleden in het ziekenhuis te Heerlen op
8 november 1978 en te ruste gelegd op
de R.K. begraafplaats te Maasbracht op
11 november 1978.

Hij was een hartelijk en fijnvoelend christenman, met een hart vol goedheid voor ieder die zijn hulp nodig had.

Steeds bleef hij de eenvoud zelve omdat hij al zijn talenten zag als een kostbaar Godsgeschenk.

Als een goede en fijngevoelige leermeester heeft hij steeds getracht zijn talenten over te brengen op zijn kinderen en naaste medewerkers.

God heeft hem uit ons midden weggehaald nadat hij zijn toch wel af en toe zwaar beproefde levenstaak tot een succesvol einde heeft gebracht.

De pijn om zijn heengaan wordt getemperd door een gevoel van intense dankbaarheid voor alles wat hij voor vrouw, kinderen en kleinkinderen, en voor vele anderen heeft betekend.

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen ik dank jullie voor alle goedheid en zorgen. Tot weerziens.



Hartelijk danken wij allen die goed voor vader waren en ons hun medeleven betoonden bij zijn overlijden en begrafenis.

MEVR. VISSERS-DRIESSEN
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 24 december 1978 om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.