



Ter dankbare herinnering aan

## Sjef Vinken

weduwnaar uit het eerste huwelijk van

## Mientje Baur

weduwnaar uit het tweede huwelijk van

## Suze Sparreboom

levensgezel van

## Maria Baur-Kölgen

\* 4-10-1911 te Schaesberg

† 30-8-1991 te Kerkrade

De zeswakedienst is op zaterdag 19 oktober a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie aan de Veldstraat te Schaesberg-Landgraaf.

Een welbesteed leven. Een bewogen leven. Zijn godsdienstige instelling en zijn grote veerkracht hielpen hem over de moeilijke perioden heen.

Een leven ook waarin naast het gezin en z'n familie, de mijn en de tuin een centrale rol vervulden. Sjef Vinken hield van dit leven. Hij zei dat niet altijd met zoveel woorden, maar je zag hem genieten. Hij voelde zich thuis, een groot gedeelte van zijn leven op de Pasweg. De laatste 11 jaar op de Maas-trichterweg bij Maria.

Het huis van Sjef en Maria was en is een groot familiehuus en dat was precies wat hij wilde.

Bedankt voor alles.

Dank voor uw medeleven in deze dagen van afscheid.

Mevr. M. Baur-Kölgen  
Kinderen en kleinkinderen