



De schepping ziet met vurig  
verlangen uit naar het ogenblik,  
dat de heerlijkheid der

kinderen Gods  
openbaar zal worden.

*Rom 8, 22*

Ter dankbare herinnering aan

## PAUL JOSEPH VAESSEN

geboren te Groenstraat-Ubach over  
Worms 28 juni 1897.

echtgenoot van

Anna Maria Hub. Reumkens

Na een langdurige, met geduld  
gedragen ziekte, werd hij tot de  
Heer geroepen te Groenstraat op  
maandag van de Goede Week  
27 maart 1972, gesterkt door de  
sacramenten der zieken. Na de  
Eucharistieviering in de St. Joseph-  
kerk te Waubach-Groenstraat, werd  
hij aldaar op Paaszaterdag te ruste  
gelegd op het parochiële kerkhof.

\*

Op deze Paaszaterdag horen wij in de Paas-  
vigilie de oude woorden: „Laat Mij mensen  
maken, die op Mij gelijken, Mij kennen en van  
Mij kunnen houden en die voor de aarde  
kunnen zorgen”. (bijbel van Klink).

Gelovend in Gods Woord heeft Paul Vaessen  
dat proberen te verwerkelijken, oprecht, een-  
voudig, zonder omwegen, soms zelfs zeer  
rechtlijnig.

Hij heeft echt gezorgd voor zijn groot gezin,  
hij hield veel van zijn handwerk, zijn vak, maar  
bovenal hield hij van zijn vrouw en kinderen,  
op wie hij trots was. Zijn acht kinderen hebben  
hem allemaal, naast moeder, voortdurend be-  
zocht en bijgestaan bovenal in zijn ziekte; met

weemoed nemen zij afscheid van hem, maar  
ook vol dankbaarheid voor zijn zorg en voor  
alles wat ze in hun „thuis“ aan goeds en ge-  
zelligheid ontvingen, bijzonder ook voor het  
fundament waarop hij door zijn voorbeeld leerde  
bouwen: trouw aan geloof en kerkgemeenschap.  
De beslotenheid van zijn gezinsleven hinderde  
hem niet om ook vruchtbaar in de gemeenschap  
te staan: hij was medeoprichter en bestuurslid  
van de fanfare St. Elisabeth te Groenstraat,  
medeoprichter en penningmeester van het be-  
grafenisfonds te Ubach over Worms, bestuurs-  
lid van de Slagersbond.

Als mens werkend heeft hij, zoals wij allen,  
zijn tekortkomingen gehad: bidden wij dat de  
verrezen Heer hem moge omkleden met Zijn  
heerlijkheid en dat zijn heengaan tevens zijn  
Pasen moge zijn.

Wij danken U van harte voor Uw meelevens en  
Uw gebeden in deze dagen.

Familie Vaessen-Reumkens

Op Hemelvaartsdag, 11 mei a.s., komen wij  
weer samen voor een herdenkingsmis om half  
tien in de parochiekerk St. Joseph te Waubach-  
Groenstraat.