



**IK
BEN
HET
LEVEN**



Ter herinnering aan

JOHAN JOS. HUBERT VAESSEN

echtgenoot van wijlen

ANNA MARIA KOHNEN

De dierbare overledene werd geboren te Kerkrade 28 juni 1891 en overleed te Heerlen 21 februari 1973, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken.

Korte tijd na moeders dood is ook vader door de Heer geroepen. Zijn gezondheid liet al vele jaren te wensen over. Er was echter geen enkel teken aanwezig, dat hij zo vlug en nog zo onverwacht uit dit leven zou heengaan. God heeft aan onze ouders een lang leven gegeven. Wij zijn Hem erg dankbaar, dat wij hen zo lang bij ons mochten hebben.

Nu wij vader bij moeder ter ruste leggen, gedenken wij met dankbaarheid, wat hij voor zijn gezin heeft gedaan. De Heer kent zijn arbeidzaamheid. Wij geloven dat hij hiervoor ruimschoots zal beloond worden en dat hij - na korte tijd van moeder gescheiden

te zijn geweest - samen met haar van de eeuwige rust bij de Heer zal genieten.

Van onze kant willen we onze ouders, die zo lang met ons waren, van harte in ons gebed gedenken. Wij nodigen U uit om samen met ons te bidden.

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

Familie Vaessen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 april a.s. om 11.15 uur,